

Zin om te ... jongleren met ...

Mama, wat is
dat gelukkig
zijn?

Papa, zijn mijn
knuffels soms ook
bang van het
donker?



Juf, wat zijn
krokodillentranen?

Meester,
wanneer mag ik
boos zijn op
mijn vriendje?

Jongleren met je gedachten:

Kinderen komen vaak met de gekste vragen af. Vragen die gaan over belangrijke menselijke thema's. Door samen te filosoferen over dit soort vragen, krijgen kinderen de ruimte om zelf na te denken en zich een mening te vormen, hun gedachten te uiten en naar elkaar te luisteren.

- Hoe?** Afhankelijk van de gedachten van de kinderen, kunnen verschillende thema's aan bod komen; zoals gevoelens, vriendschap, pesten, rouw, zingeving, enzovoort. Aan de hand van kringgesprekken, verhalen en creatieve opdrachten wordt er dieper ingegaan op de gedachten van de kinderen.
- Voor wie?** Kinderen vanaf tweede leerjaar.
Minimum 4 en maximum 10 kinderen
- Door wie?** Jasmina Sermijn en Skrållan De Maeyer,
beide psychotherapeut bij Hestia.
- Kostprijs?** 20 euro voor de workshop
- Waar?** Hestia, Korte Maagdenstraat 6, 2800 Mechelen.
- Interesse?** skrallan_dm@hotmail.com of www.therapiecentrumhestia.be of 0495/68.11.57

